



*Ben met de wind
vanaf het begin
Door elk vuur
weer jong*

*Overwaaiend overal
overlevend
Mijn vlag is de zon*

Matthy Piebes

Beeldend Kunstenaar/Schilder
Te Klimmen Limburg
Een mens om te onthouden

Nog maar 50 jaar oud
Zijn levensloop abrupt afgebroken
Zijn bezielde leven losgelaten
Zijn ruimte nu grenzenloos

Matthy – een prachtig mens
Eenvoudig in zijn aard
Innerlijk zo rijk
Creatief en scheppend
Liefdevol en met intense aandacht
Zijn leven levend

Zijn eigentijdse en kleurrijke kunst
Met als inspiratiebron: het leven zelf

Naar binnen kijken
Naar buiten kijken
Naar anderen kijken

Verwerkte indrukken verbeelden
Krachtig en teer tegelijk

Er is een na-leven
Wilt u zich Matthy Piebes her-inneren
Kijk dan naar zijn oeuvre op
www.schilderkunst.info

In onvoorwaardelijke liefde:
Sylvia
Moeder Weiko Jan Heleen
Familie en vrienden

† te Klimmen 20 mei 2010.



Trouve IV 2009